

Vraag het aan Morya



Vraag bescherming

“De meeste ruzies zijn absoluut niet opbouwend en daar moet je dus weinig of niet aan deelnemen.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je bepaalde krachten moet kunnen neerzetten wanneer er bepaalde mensen zijn die met negativiteit naar jou toe komen. Daar moet je niet van weglopen, maar zeggen: “Kijk, dit wil ik niet.” En dat moet je met kracht kunnen neerzetten. Maar het is soms maar heel even dat je dat moet doen, zodat die ander even schrikt en op zichzelf komt en dan kan het zijn dat het probleem opgelost is.

Als het een werkelijk kwaad is dat naar jou toe komt, moet je daar eigenlijk niet op ingaan, maar je moet er hulp voor durven vragen. Je moet durven aan het Goddelijke vragen dat er een tussenkomst is voor jou, zodat je daarin beschermd wordt en dat je eigenlijk niet hoeft te reageren.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 231

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


